

## L.v.d.K. 55

Koor

1. Weet gij waar-mee het ko-nink-rijk zich ver-ge-lij-ken laat?

8

Een zaad-je, klein, on-o-ge-lijk, een mos-terd-zaad.

2. Als zaad dat in de aarde glijdt, zo zwak is ons geloof,  
maar 't wordt een boom die schaduw spreidt met tak en loof.
3. De hemelvogels van omhoog die zoeken naar een nest,  
krijgen zijn schaduw in het oog, en vinden rust.
4. O boom ten hemel uitgespreid die in de aarde staat!  
O edel kruid der eeuwigheid, o mosterzraad!

tekst: Muus Jacobse, bij Marcus 4 : 30 - 32 e.a.,  
melodie: Wim Mennes, zetting: Willem Datema 2016